

Νομίζων ότι πολλαί λέξεις ουδέν, ή όλίγον αποδεικνύουσι, και ότι προκειμένου περι πραγμάτων, ή εξιστόρησις αυτών αρκει, απαντώ εις τας πολλάς λέξεις του κ. Γεωργίου Καλοσγούρου δια των εξής γεγονότων.

Ήμεραν τινά μετέβην εις τό Γραφείον του κ. Γ. Μαυρογιάννη, εκεί συνήντησα τους κκ. Ν. Ίωαννιδην, Γ. Κανδώνην και Α. Γογκάκη· ό τελευταίος ουτος ειπε τά εξής. “Κατά περιεργον σύμπτωσιν έμαθον σήμερα τον συντάκτην του “Βουκίνου,, “Ο άχθοφόρος Καρτάνος με ειπε “μη έχετε έλπίδα να λάβετε τά εις Έγμās χρεωστούμενα από τον καθότι ειδα αυτον σήμερα εις τας φυλακάς,, “Εγώ τον ηρώτησα, τί δουλειά ειχεν εις τας φυλακάς,, αυτος μοι απήντησεν “επήγα να δώσω έγγραφα τινά εις τον Μαυρόχην,,. Ποίος σου έδωκε τά έγγραφα ταυτα; Μου τά έδωκεν ό Γεώργιος Καλοσγούρος διδάσκαλος, όστις συναντήσας με την προτεραίαν με ειπε να περάσω από τό Καφενεϊον του Παναγή Ραφτοπούλου, εις όρισθεισαν παρ’ αυτου ώραν, επέρασα, με ειδεν, εξηλθεν, ηλθεν υπό τά δένδρα της Πλατείας μοι ενχειρίσισε τά έγγραφα και με ειπε “πάρα εις τας φυλακάς να τά υπογράψη ό Μαυρόχης και μετά την υπογραφην πάρα εις τό τυπογραφειον,, έλαβον τά έγγραφα, επήγα εις τας φυλακάς, τά υπέγραψεν ό Μαυρόχης και τά επήρα εις τό τυπογραφειον”. Τοιαύτη ή αφήγησις του κ. Γογκάκη, όστις προσέθηκεν “παντα ταυτα ό Καρτάνος μοι τά ειπεν ενώπιον δύο αξιοπίστων μαρτύρων,,— Ουδεμίαν έχω δυσκο-

λίαν να ομολογήσω ότι τά γεγονότα ταυτα τά όποια αξιοτίμος κύριος ουτος ό κ. Γογκάκης, ενώπιον έμου και άλλων άνεφερεν, εις πολλούς επανέλαβον. Μετά τινας ήμέρας ό κ. Λέανδρος Παλαιολόγος συναντήσας με, δέν εζήτησε παρ’ έμου εξηγήσεις, ως εσφαλενώς διατείνεται ό κ. Καλοσγούρος, αλλά με ειπεν, ότι ό κύριος ουτος τον παρεκάλεσε να με διαβεβαιώση ότι δέν γράφει εις τό Βουκίνον, απήντησα ότι ουδεμίαν ειχον ανάγκην των διαβεβαιώσεων τούτων, και ότι ό κ. Καλοσγούρος, καλώς θα έπραττε να στραφή προς τον κ. Γογκάκη, εάν ενόμιζεν ότι ουτος έψεύσθη, ή να κατηγορήση επί συκοφαντία τον Καρτάνον, εάν ενόμιζεν ότι ή εις αυτον αποδομένη σύνταξις του Βουκίνου ήδύνατο να τον βλάψη— “Ο κ. Καλοσγούρος ουτε τό έπραξεν, ουτε τό έτερον, άλλ’ εν τέλει του παρ’ αυτου δημοσιευθέντος έγγραφου με προσκαλει να αποσύρω τά κατ’ αυτου εξενεχθέντα.— Ουδέν, απολύτως ουδέν αποσύρω, προσθέτω μάλιστα ότι μεχρισου ό κ. Καλοσγούρος δέν αποδείξη ότι ό Καρτάνος ψεύδεται, πιστεύω εις τά παρα του Καρτάνου λεχθέντα, επως δε αποδείξη ότι ψεύδεται δέν αρκει να ειπη ότι είναι άχθοφόρος, άρα μη αξιοπίστος, διότι έχω καιτοι δέν άνήκω εις την μικροσκοπικην φατριαν, την όποιαν ό κ. Καλοσγούρος αποκαλει “τό ενταυθα Φιλελεύθερον Κόμμα”, δέν παραδέχομαι την του κ. Καλοσγούρου αρχην επ’ ης τό ύπ’ αυτου δημοσιευθέν έγγραφον βασίζεται και ητις δύναται να διατυπωθη ως εξής: ό άχθοφόρος ψεύδεται, διότι άχθοφόρος ό διδάσκαλος Καλοσγούρος λέγει αλήθειαν, διότι διδάσκαλος.

Έν Κερκύρα τη 22 Ιουνίου 1884.

Γ. Ν. Θεοτόκης.

Αρ Εισ 624

VI 130¹

